



PROCLAMATIE

Officiëren en soldaten van het Nederlandsche Leger!

DE NEDERLANDSCHE REGEERING neemt met diepe verontwaardiging kennis van den laatsten maatregel van den vijand, waarbij hij het Nederlandsche Leger in krijgsgevangenschap roept.

Zij waarschuwt de menschen met nadruk tegen het gehoor geven aan dien oproep!

Hij, die zich desondanks toch meldt bedenke, dat hij daarmee den vijand dient, zijn gezin zonder bescherming laat en zijn leven in gevaar brengt. *Wij zijn in oorlog met Duitschland. Dat bewijzen de laatste maatregelen opnieuw. Wie in oorlog zich aanmeldt voor krijgsgevangenschap is een lafaard.*

Er is maar één manier om krijgsgevangen te worden, en dat is: dat de vijand U gevangen neemt. Ieder goed soldaat zorgt in den oorlog dat de vijand hem *niet* kan vangen.

Het geheele Nederlandsche volk zal hiertoe moeten samenwerken.

Ongetwijfeld zal de vijand trachten, door middel van politie- en andere Nederlandsche opsporingsorganen, met geweld zijn oogmerken te bereiken. **Geen ambtenaar werke hieraan mee!**

Niemand verleene op eenige wijze medewerking aan den vijand.

De bevrijding is nabij.

Leve de Koningin!

Leve het Vaderland!

Wie gaat, pleegt landverraad!

Vermenigvuldig en geef snel door!